

M'n Paramguru Ātma Muniji,

Uw stralend onderricht heeft Leven geschonken aan onze dode geboorte...

De Moederlijke Vader bent U die mijn geest heeft gevormd
doorheen alle perioden van dit tijdelijke tranendal.

Jouw sprankelende woorden uit d' eeuwige fontein van opperste Kennis, Licht en Liefde,
zullen zowel de troost zijn van mijn leven als van mijn sterven.
... want zij zijn het immer levende water van 't bevrijdende Atman...

... onze eeuwige dank gaat daarom uit naar U Ātma Muniji.

U die de zuiverheid van Yoga heeft doorgegeven aan zovele Zoekenden...

Aanwezig mogen zijn, zowel in vreugde als de smart,
doorheen de echo van Jouw levensonderricht,
zal een blijvende noodzaak zijn voor ieder open Mensen-Hart.

... Want dáár wordt jij begraven; in de diepe herinnering van dat waar het echt om gaat
... de bewustwording van Ātman
via de weg van Geweldloze Liefde, Devotie en eeuwige Dankbaarheid.

Jij hebt ons bijgebracht:

Om zowel humor in d'ernst, als ernst in de humor te leren appreciëren...

... Ook over 't nieuwe leven dat 't juiste Mediteren ons steeds zal wedergeven.

... Maar bovenal over 't Ene dat ver-bindt tegenover 't kaf dat ons bindt.

Lieve mens, duizend maal dank omdat jij in m'n leven bent gekomen,
want ik besef nu dat het leven van daarvoor een zoeken was
naar Jouw veilige onderkomen....

**Aum Tat Sat
Aum Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ
Uddhava Muni**

Ātma Muni's laatste woorden tegen mij:

Niets van wat in het bewustzijn aanwezig is geweest gaat verloren, niets.