

# AANBIDDING

*Aum...*

Aan de voeten van de Goede en Wijze Heer buig ik mij vol adoratie...  
Gij zijt de adem en de ziel van het onmetelijke universum, dat Ge doordringt tot in elke vezel, tot in elk atoom en tot in elk energiedeeltje...  
Gij, Wijze Heer, zijt de Onnoembare Werkelijkheid...  
Gij zijt de adem en de levenszwangere sappen die onze Moeder Aarde doordringen...

Gij zijt de Levende Werkelijkheid...  
Gij zijt de Onvatbare Levenskiem...  
Gij zijt het Kosmisch Bewustzijn...  
Gij zijt de Verwekker, de Bezieler en de Vernietiger van alles wat schijnt te bestaan en dat niets anders is dan Uw Verschijningsvorm, waarin Gij speelt met Uzelf in de tijdloze Tijd van de ruimteloze Ruimte als de oorzaakloze Oorzaak van het gevolgloze Gevolg...

Niet te noemen zijt Gij en toch is elk der ontelbare namen Uw Naam...  
Niet te zien zijt Gij en toch is elk der oneindige verschijningsvormen Uw Vorm...  
Niet te horen zijt Gij en toch ruist het heelal van Uw Stem...  
Niet te voelen zijt Gij en toch kom ik enkel met U in aanraking, waar ik mij ook wend...  
Onmogelijk is het Uw Bestaan te bewijzen en toch zijn alle krachten die aangewend worden om U aan te tonen of te ontkennen slechts Uw Kracht...

O, Goede en Wijze Heer, ontsluit mijn duister intellect...  
Raak mijn ogen aan en maak ze ziende...  
Raak mijn oren aan en maak ze horende...  
Ontsluit al mijn slapende zintuigen zodat ik nog slechts U mag zien, horen, voelen...  
Neem weg de sluier die mijn geest omvat, zodat ik U mag volgen, dienen en aanbidden in het zuiverende Licht dat het Uwe is...  
Neem weg alles wat bijkomstig is en plaats mij van aangezicht tot aangezicht met Uw Essentie, opdat ik U dienende mij niet verlies in allerlei bijkomstigheden...  
Laat Uw lichtend Gelaat mijn Gids zijn, mijn Baken...

Glorie aan de Onnoembare, Die mijn Vader is en mijn Moeder, Die mijn Geliefde is en mijn Vriend en Die mijn Zelf is, nader dan mijn kleeid, nader dan mijn adem en nader dan het kloppen van mijn hart...

*Aum...*



**Ātma Muni**  
(Bewerkte versie uit:  
'India mijn Land',  
Boek 3, Deel 13)