

Pathankot

Wij nemen een duidelijk standpunt in: wij houden ons uitsluitend bezig met de verspreiding van Yoga. Wij staan open voor alle "goede werken", maar maken er geen publiciteit voor. Men kan niet op alle fronten strijden. Wij volgen ons eigen **dharma**, indachtig het vers van de Bhagavad Gita dat zegt dat "**het beter is zijn eigen plicht te doen, zij het zonder enige verdienste, dan de plicht van een ander uitnemend te volbrengen.**" Bhag. Gita, III-35.

Wij maakten en maken slechts één uitzondering op deze regel: ons project **Pathankot**. Als je goed op de kaart kijkt, zie je het in het rode gedeelte, het derde bovenaan links.



Pathankot is een zeer arme stad van ± 600.000 inwoners in het noorden van de Punjab in India. Het is het werkterrein van dokter **Arun Khera**, een oogspecialist en -chirurg. Deze zachte en ernstige man zet zich reeds gans zijn leven in voor de armen, door ze persoonlijk te helpen via gratis consultaties, gratis voorziening van geneesmiddelen, gratis oogoperaties, enz. Vroeger werkte hij in het kader van de Rotary Club. Sedert 1984 echter zet hij zich onafhankelijk in.



Driemaal per week heeft hij gratis consultaties in een klein gehucht, Khanpur, in een Vinoba Bhave-ashram (**Vinoba Bhave was een trouwe discipel van Mahatma Gandhi**). Verder reist hij elke zondag met een mini-Suzukietje ± 35 kilometer langs slechte, onmogelijke wegen (op 't laatst is het zo goed als wildernis) naar een afgelegen plaatsje, Patoli. Normaal is de weg alleen geschikt voor een terreinwagen. Hier bevindt zich een ashram bestuurd door een merkwaardige man, **Babu Ji**. Deze mobiliseert de dorpeelingen

en boeren ook op sociaal vlak. Hij bouwde een schooltje met zelfs een primitief basketbalveld. Hier houdt dokter Khera gratis consultaties en tijdens meerdere oogkampen opereert hij van 's morgens tot 's avonds (als 't donker is met een elektrische toorts).

Verder doet hij dit zelfde werk in meerdere oogkampen die ingericht worden door verschillende organisaties. Een mens die zich onbaatzuchtig en met grote werkkraft en volharding inzet voor de misdeelden...

Wij steunen dit werk, omdat wij meenden dat we minstens "iets" moesten terugdoen voor al het goeds dat we via Yoga ontvangen van India.

Wie dokter Khera wil steunen kan dat doen door het overschrijven van een klein (of groot!) bedrag op onze rekening:

035-2310727-34
PATHANKOT
Otterstraat 7
2800 Mechelen